



Amigos de Potosí

Reportage

stichting / fundación / foundation

Nieuwsbrief nummer 19 | dec. 2018

WWW.AMIGOSDEPOTOSI.NL



Verslag Amigosreis



De jongste scholieren van Laja Tambo.

In oktober vergezelden acht reislustige geïnteresseerden ons om het mooie Bolivia te leren kennen en een paar van onze projecten te bezoeken. Een aantal van hen was al “Amigo”, anderen zijn het geworden. Eén van de deelnemers was mijn lieve zus Willy die al vele jaren zeer betrokken is bij ons werk en als een ware ambassadrice in Oostenrijk over ons werk vertelt en acties houdt.

Na een paar dagen acclimatiseren in de heerlijke hoofdstad Sucre (op 2.800 m.) maakten we een schitterende 2daagse wandeling in de bergachtige omgeving: Los Frailles. Vervolgens naar Potosí waar we begonnen met een bezoek aan het project in Laja Tambo om de bouw van de schoolgroentekas te bekijken. Er wachtte ons een allerhartelijkste ontvangst met muziek, dans (pittig op deze hoogte!) toespraken, voordrachten en een feestelijke lama-maaltijd in het centro comunitario dat we hier vorig jaar hebben gerealiseerd. Zowel het centrum met de schoolkeuken als het bijbehorende sanitair worden goed gebruikt en zien er keurig onderhouden uit. De trotse inwoners/bouwers en schooldirecteur leidden ons rond in de kas in aanbouw.

Schoolgroentekas in aanbouw. Inmiddels is ook het dak geplaatst.



vervolg verslag Amigosreis



Foto boven: Gewoonlijk eten ze bonen en aardappelen.
Omdat het feest is, is er vlees (lama) en sla.
Als de kas klaar is, is er bijna dagelijks groente!



Excursie naar de mijnen

De volgende dag: excursie naar de mijnen in de berg Cerro Rico. Dat was heftig, vooral voor Willy, Irma, Thijs, Frits en René die onder leiding van de gids de stoffige donkere gangen in gingen en een bezoek brachten aan "El Tio". Het was een eneroverende en schokkende ervaring.

Foto onder: De tonnen wegende lorries met delfstoffen worden handmatig uit de mijn geduwd.



vervolg verslag Amigosreis

Bezoek basisschool

De dag daarna bezochten we de basisschool voor mijnwerkerskinderen, 1. De Mayo San Ildefonso. Het is de school waarvoor Willy en haar dochter Helen zich in Schruns (2014) hebben ingezet om geld in te zamelen voor het groentekasproject. Inmiddels zijn we hier vier jaar actief met een

muziekproject waarmee we muziekinstrumenten en een vakleerkracht betalen. De kinderen leren notenlezen, een instrument bespelen en maken kennis met verschillende ritmes/dansen in het speciale muzieklokaal dat na de uitbreiding van de school beschikbaar is gekomen.



Muziek maken met Luis

De kinderen bloeien zichtbaar op, worden opener, assertiever, kunnen beter samenwerken en - wat zeker zo belangrijk is - hebben veel plezier! Er werd met groot enthousiasme muziek gemaakt en gezongen, Luis had zelfs 2 liedjes voor ons gecomponeerd. Kijk op de website om het resultaat te horen! ([Muziekproject](#))



Reacties van Willy, René en Herma op de projectbezoeken:

“De ontvangst op de 2 projectscholen was zó overweldigend en liefdevol dat ik regelmatig tegen mijn tranen moest vechten, het waren de meest emotionele momenten van mijn reis.... De enorme dankbaarheid van kinderen tot volwassenen kent geen grenzen! Zelfs de over ‘t algemeen schuchtere kinderen vlogen niet alleen Margret en Michiel - die ze al kenden - om de nek maar ook wij kregen bij het afscheid een warme omhelzing.
♥ Bolivia en de fantastische mensen die ik heb ontmoet ♥”

Willy Kamphuis

“...kijk in de ogen van de mensen die zo blij worden dat er iemand zoals Margret bestaat die positieve invloed heeft op de ontwikkeling van hun leven aldaar. Kijk toch eens wat je als groep kan bewerkstelligen voor een kleine gemeenschap. Ik heb het gezien, en het heeft me ontroerd...”

René de Graaf

“Alles wat ik schrijf klinkt als een cliché en toch is het waar: dat het bezoek aan de projecten onvergetelijk was vooral door de warmte en hartelijkheid van de leerkrachten en de kinderen. Ik kan me heel goed voorstellen hoe timide de kinderen aanvankelijk waren, toen ze voor het eerst naar school gingen, ook omdat ik daar voorbeelden van gezien heb op de Altiplano van Chili en het was een feest om te zien hoe ze nu zelf genoten van de muziek en hoe vrolijk en open ze waren. Ik hoop ook dat het zelfvertrouwen dat de kinderen zo ontwikkelen mee helpt te voorkomen dat ze in de mijn gaan werken, want dat is werkelijk de hel op aarde, om nog een cliché te gebruiken. Ook de lokale medewerkers die je hebt weten te vinden (projectleider Enrique en muziekleraar Luís) hebben een grote indruk op me gemaakt. Ik vind het ook zo goed dat de projecten er op gericht zijn mensen te leren het zelf te doen, zoals bij de groentekas.”

Herma Goedendorp

Korte berichten:

Monumentendag

€ 135 opbrengst verkoop tijdens Monumentendag in Nieuwe kerk Groningen. Wina verkocht pofferds, originele (unieke!) tassen gemaakt van tenten en kleurrijke Boliviaanse artikelen. Dit is weer een mooie bijdrage aan ons Muziekproject!

Diana

Helaas gaat Diana ons verlaten: ze verhuist naar het westen voor een nieuwe baan. Gefeliciteerd Diana! We zullen je missen... Dat betekent dat we opnieuw op zoek zijn naar iemand met “een vlotte pen” die ca 1 keer per 6 weken de bestuursvergadering notuleert en die ons kan ondersteunen op het gebied van communicatie. Het komende jubileumjaar wordt een leuke uitdaging!



Feest

Safe the date voor een feest op **zaterdag 15 juni**. Dan vieren we dat we al 25 jaar (!) actief zijn in Potosí. Het programma staat nog niet vast maar reken maar op een borrel, een heerlijke maaltijd, bezoek uit Bolivia, live Zuid-Amerikaanse muziek van de Los Hermanos (onderdeel van Los Bomberos) en veel gezelligheid! We hopen van harte dat je erbij zult zijn, want ons feest is geen feest als jij niet bent geweest! Noteer het alvast in je agenda...

* We danken iedereen die ons het afgelopen jaar weer heeft geholpen en ondersteund.
 We hopen ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen zodat we door kunnen
 * gaan met dit mooie werk. We wensen jullie alle goeds voor 2019!



Help je mee om hun plannen te realiseren?

- Maak een gift over op IBAN NL28RABO 01622.37.871 tnv Amigos de Potosí, of
- Word donateur en maak maandelijks/elk kwartaal of jaarlijks een gift over. Je kunt dit zelf regelen via internetbankieren!

Op onze website kun je eenvoudig via iDeal een eenmalige gift overmaken.
[klik hier voor online doneren via iDeal](#)

Muchas gracias!

