



Amigos de Potosí

# Reportage

stichting / fundación / foundation

Nieuwsbrief nummer 18 | juni 2018



WWW.AMIGOSDEPOTOSI.NL

## Nieuwe projectplan: Groentekas Laja Tambo



Laja Tambo is een kleine (boeren)gemeenschap op 26 km afstand van de mijnwerkersstad Potosí, op een hoogte van 3.768 m. De ca. 270 inwoners zijn afhankelijk van mijnbouw (lood, zink en tin), veeteelt (16 schapen en 4 lama's) en steenhouwerij. Akkerbouw is op deze grote hoogte zeer beperkt mogelijk: bonen en aardappelen. De gemeenschap beschikt over stromend water en sinds 2 jaar ook over elektriciteit. In 2017 hebben we in Laja Tambo een gemeenschapscentrum met sanitair en een schoolkeuken gerealiseerd. (Project Centro de madres Laja Tambo [klik hier](#)). Hiermee dragen we bij aan een betere voorlichting en ontwikkeling van de gemeenschap. In samenwerking met het Rode Kruis zijn er vervolgens 2 gezondheidscampagnes gevoerd: 1. Handen wassen & tanden-poetsen 2. Bestrijding darmparasieten waarbij 15 kinderen behandeld werden. Van de 22 kinderen bleek 68% (!) ondervoed te zijn door een eenzijdige voeding en gebrekkige hygiëne.

Met een groentekas kun je het hele jaar rond vitaminerijke groenten kweken die aan de schoolmaaltijd (rijst, bonen, linzen) toegevoegd kunnen worden. Onze lokale coördinator Enrique Paz, die eerder voor ons een soortgelijk project leidde, heeft een ontwerp en een begroting laten opstellen. Er is gekozen voor een duurzaam ontwerp met een dak van polycarbonaat, een hoogwaardig materiaal met een lange levensduur, dat bestand is tegen de

drastische temperatuurschommelingen en intensieve zonnestraling op deze hoogte. Zoals bij al onze projecten, wordt de bevolking betrokken bij de uitvoering van het project. Zij voeren de grondwerkzaamheden uit en verrichten hand- en spanndiensten. Voor de overige kosten vraagt men de steun van onze stichting. De totale kosten inclusief implementatie, projectbegeleiding en instructie gedurende 5 maanden zijn begroot op bijna € 9.000. De doelgroep draagt zelf € 1.550 bij, in de vorm van arbeid.

We zijn erg enthousiast over dit project: het past zeer goed binnen de doelstellingen van onze stichting die verbetering van de leefomstandigheden van mijnwerkersgezinnen in en rond Potosí nastreeft. We vinden kinderarbeid in de mijnen onacceptabel en stimuleren onderwijs gerelateerde projecten waardoor jongeren meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en die de zelfredzaamheid van de bevolking vergroten. Hierbij worden ideeën van de doelgroep zelf uitgevoerd en men helpt zelf mee bij de totstandkoming van het project. Zij worden eigenaar en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en continuïteit. Eigen initiatief, geloven in het zélf verbeteren van je omstandigheden (met een beetje hulp van vrienden in Nederland en daarbuiten) en daarvoor de handen uit de mouwen steken. Dat werkt en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

## Muziekproject San Ildefonso: Kerst valt vroeg

In 2014 startte hier ons muziekproject, met een groepje van 20 leerlingen. Na schooltijd kregen ze een paar uur per week les van muziekdocent Luis, een bevolgen jonge man met een aanstekelijk enthousiasme. Lees hier wat hij allemaal al teweeg heeft gebracht...

Waarom muzikles? De kinderen in de buitenwijken van Potosí zijn afkomstig van het platteland en met hun ouders om economische redenen naar Potosí gekomen: vader gaat in de mijnen werken. Vaak spreken ze geen Spaans (alleen Quechua of Aymara) en kunnen ze zich moeilijk uiten. Bovendien komen in de stadse omgeving traditionele waarden en gebruiken onder druk te staan. Toch is het behoud ervan erg belangrijk voor je identiteit. Een andere trend is dat kennis van de oorspronkelijk muziek verdwijnt. Luis wil graag het gebruik van inheemse instrumenten

in stand houden. Bovendien: samen met andere kinderen zingen, dansen en muziek maken: daar wordt je blij van! En als je met een goed gevoel naar school gaat, leer je meer.

De jaren daarna groeide het aantal kinderen dat mee wilde doen gestaag en ouders en leerkrachten werden ook steeds enthousiaster. Ze zien hoe de (veelal timide) kinderen opbloeien en loskomen. Dat ze genieten van het samenspelen en er ook op sociaal vlak veel van leren. Inmiddels is het muziekonderwijs uitgebreid naar alle 170 leerlingen en worden de lessen tijdens schooltijd gegeven! Ze hebben in de afgelopen jaren eerst de verschillende ritmes en vervolgens het notenschrift geleerd. Door een mooie gift konden recent muziekinstrumenten aangeschaft worden waardoor iedereen straks een instrument kan bespelen. Wat een feest!



*Kerst in juni...*



### Het laatste nieuws:

Luis heeft een eigen klaslokaal gekregen! In het nieuwe lokaal ontbreken nog muziekstandaards en enig meubilair.

Mocht je een financiële bijdrage willen leveren aan dit muziekproject dan is deze van harte welkom!

[doneer nu eenvoudig via iDEAL](#)



## Voor het eerst naar Potosí...

De meeste kinderen uit Laja Tambo waren nog nooit buiten het dorp geweest. En nu gingen ze in de bus naar de bioscoop in Potosí! Doyna, onze enthousiaste lokale vrijwilliger, organiseerde en regelde net zo lang tot ze de scholieren een onvergetelijke dag kon bezorgen.

Enrique, onze coördinator, vertelt na afloop: "het is moeilijk om in woorden uit te drukken wat er met de kinderen gebeurde. Eerst waren er zoveel nieuwe indrukken, waren ze wat timide en een beetje gespannen. Maar daarna was er zoveel vreugde, verwondering en nieuwsgierigheid!" Ze zagen de animatiefilm "Coco", een prachtig meeslepend Mexicaans avontuur met vrolijke muziek die laat zien dat muziek verenigt en dat overledenen blijven voortleven zolang wij hen niet vergeten.

Enrique vertelt: "de kinderen hebben ons na afloop verteld over wat ze hebben gezien en

meegemaakt. Daarna maakten ze op school een verhaaltje of een tekening over de film." Hij vertelt verder: "De moeders die mee waren - zelf ook behoorlijk onder de indruk van hun eerste bioscoopervaring - realiseerden zich dat de kinderen eigenlijk heel timide zijn, misschien zelfs wel een beetje buiten de maatschappij staan omdat ze nooit buiten hun eigen gemeenschap waren geweest." De moeders hebben vervolgens de schoolraad gevraagd of er vaker iets kan worden georganiseerd voor de jeugd. [Het mooie is, dat de school hier meteen naar gehandeld heeft – ze deden drie weken later mee aan een voetbaltoernooi in Cuchuingenio, een naburige gemeenschap.]

Enrique sluit af: "deze kleine, en simpele activiteit laat zien waar Amigos de Potosí voor staat: 'kleine projecten, grote effecten'.



*Voor het eerst naar de bioscoop, met Doyna (links)*

## Vacatures vervuld

“Hola a todos!

Graag stel ik mij aan jullie voor: mijn naam is Diana Solfanelli. De komende tijd zal ik Amigos de Potosi ondersteunen bij het plaatsen van content op Social Media en het maken van de notulen.

Ik ben 27 jaar, woonachtig in Groningen en werk als data analist bij Energiewacht. Mijn ouders zijn afkomstig uit Argentinië en ik spreek dus een woordje Spaans.. Wie weet kan dat nog eens van pas komen. Ik kijk er onwijs naar uit om, samen met jullie, Amigos de Potosi te ondersteunen en mooie dingen te realiseren.

Hasta pronto!”



“Met veel plezier neem ik plaats in het bestuur van Amigos.

Mijn naam is Dick Bruin. Binnen het bestuur word ik actief als penningmeester. Zo'n dertig jaar ben ik als docent en manager actief geweest in het onderwijs. Nu zit ik in het bestuur van de Drentse KEI VanOns. Een coöperatie die zich inzet om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Al vele jaren volg ik de activiteiten die door Amigos in en rond Potosí in gang gezet worden. Graag zet ik mij in om met elkaar nieuwe activiteiten te ontwikkelen om de leef-situatie voor de mijnwerkersgezinnen te verbeteren.”

*Beiden gingen meteen flink aan de slag:*

Diana schreef een serie berichten voor Facebook over het bioscoopbezoek van de kinderen uit Laja Tambo. Het trok veel aandacht hoeveel plezier de kinderen hadden.

Dick stortte zich op de cijfers om de jaarrekening van 2017 op te stellen die binnenkort ter goedkeuring aan de accountant wordt voorgelegd.

*Diana en Dick: we zijn erg blij met jullie komst en wensen jullie veel succes met de werkzaamheden!*



## Wina Bago: Bevrijdingsfestival Assen en T-Assenparty



*Tenten, stropdassen, surfzeilen: Wina maakt er iets moois van!*

Dit jaar stond Wina Kruithof van Winabago para Amigos de Potosí (gesteund door vriendin Hennie) weer met een stand op het Bevrijdingsfestival bij de Baggelhuizerplas in Assen. Het was weer een vrolijk geheel: prachtige kleurrijke tassen (vaak met een knipoog), schorten en nu ook kussens, wat een creativiteit. En elk exemplaar is uniek!

Een origineel hergebruik van tentdoek, stropdassen, meubelstoffen en wat haar nog meer voor de vingers en de naaimachine komt. Helaas hebben weinig bezoekers contant geld op zak, dat drukt de verkoop enigszins. Er volgde nog een Tassenparty thuis. Dank Wina voor je inzet en betrokkenheid!

### AVG privacy protocol

Amigos de Potosí gaat zorgvuldig om met de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens, dit is vastgelegd in ons privacy protocol waarmee wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei a.s. van kracht werd.

[\(klik hier voor het privacy protocol\)](#)



**GOED DOEL**

### **Help je mee om hun plannen te realiseren?**

- Maak een gift over op IBAN NL28RABO 01622.37.871 tnv Amigos de Potosí, of
  - Word donateur en maak maandelijks/elk kwartaal of jaarlijks een gift over. Je kunt dit zelf regelen via internetbankieren!
- Op onze website kun je eenvoudig via iDeal een eenmalige gift overmaken.  
[klik hier voor online doneren via iDeal](#)



*Muchas gracias!*